

*Al een lange tijd zijn wij je kwijt  
Je was er wel en ook weer niet  
Vaak deed ons dat veel verdriet  
Je ging steeds verder bij ons vandaan  
Tenslotte moesten wij je laten gaan*

Dankbaar voor wat zij voor ons betekende  
nemen we afscheid van



mevrouw

## **Maria De Dobbeleer**

weduwe van de heer **Pierre Du Buisson**

geboren te Kobbegem op 17 mei 1928 en  
overleden in het wzc Heydeveld te Opwijk op 26 mei 2020  
voorzien van het sacrament van de zieken

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in intieme kring  
in de O.L.V. van het Heilig Hartkerk te Walfergem op  
***zaterdag 30 mei 2020 om 10 uur,***  
gevolgd door de begraafing op de rustplaats van Walfergem

Gelegenheid tot een laatste groet aan Maria in het  
rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingssteenweg 69 te Asse,  
op donderdag van 18u30 tot 19u00

ZIJ RUSTE IN VREDE

*Dit melden u met diepe droefheid:*

Freddy en Marina Du Buisson - Van Linthout *haar kinderen*

Nico en Lesley Du Buisson - Heremans *haar kleinkinderen*

Fran Du Buisson  
Jarno Du Buisson  
Rafael Piot *haar achterkleinkinderen*

Haar schoonzus, schoonbroer, neven en nichten,

De families De Dobbeleer, Du Buisson, Goeman, Lelon

Dank aan dokter Van Mulders en  
het woonzorgcentrum Heydeveld