

*Een herinnering in liefde  
is een herinnering voor altijd*

Aan onze liefde werd ontnomen



mevrouw

## **Leontine Ebraert**

echtgenote van de heer **Frans Moens †**

geboren te Meldert op 14 september 1925 en godvruchtig  
overleden in het O.L.V. Ziekenhuis te Asse op 5 juni 2020  
voorzien van het sacrament van de zieken

De plechtige uitvaartdienst,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk van Asse op

***donderdag 11 juni 2020 om 10uur***

gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne in het  
columbarium op de rustplaats van Asse in intimiteit

ZIJ RUSTE IN VREDE

Noch bloemen of kransen

*Dit melden u met diepe droefheid:*

Robert † en Lea † Hacken-Moens

Dirk en Josee Vrijders-Moens

Jozef en Nelly Moens-Verherstraeten

*haar kinderen*

Steven en Saskia Hacken-Van der Burght

Jan en Marijke Dierckx-Vrijders

Jeroen en Veerle Vrijders-Ingelbrecht

Jurgen en Veerle Moens-Coppens

*haar kleinkinderen*

Chloë en Robbie Hacken,

Hanne, Nore en Mirre Dierckx,

Lucas en Maya Vrijders.

Shauni en Laura Moens,

*haar achterkleinkinderen*

Herman en Emilienne Ebraert-Jacobs, kinderen en kleinkinderen,

Haar broer, schoonzus, neven en nichten

De families Ebraert, Moens en Buyl

Dank aan dokter Emiel Saerens, het personeel van het wzc

Hingeheim en de palliatieve afdeling van O.L.V. Ziekenhuis Asse