

*Je blijft bij ons  
Achter de wolk van tijd  
Ik kan je niet meer zien  
En toch als ik mijn ogen sluit  
dan ben je daar  
In duizend beelden en verhalen  
- Kris Gelaude*

Diepbedroefd maar erg dankbaar om wat zij in dit leven voor ons betekende melden wij u het heengaan van



mevrouw

## **Hilde Meynen**

**“Tantilleke”**

verpleegster

echtgenote van de heer **Ignace Ivanoff**

geboren te Kapellen op 1 februari 1954 en  
overleden te Asse op 29 december 2020  
gesterkt door het sacrament der zieken

Graag hadden we samen met jullie afscheid genomen.  
Gezien de huidige coronamaatregelen is dit echter niet mogelijk.

Gelegenheid tot een laatste groet aan Hilde in  
het rouwcentrum Van Hemelrijck (Edingssesteenweg 69, 1730 Asse)  
op dinsdag 5 januari 2021 van 19.00 tot 19.30 uur

ZIJ RUSTE IN VREDE

*Dit melden u:*

Ignace Ivanoff

*haar echtgenoot*

Edgard<sup>†</sup> en Mariette Meynen – Everaerts

Willy<sup>†</sup> en Elvira<sup>†</sup> Reynen – Meynen

Bert<sup>†</sup> en Chantal Meynen – Hoyberghs

Marcel en Frieda Meynen – Bosman

Marthe Meynen

Michel Meynen en Michèle Hoyberghs

Jan en Christ'1 Meynen – Lamot

*haar broers, zus, schoonzussen en hun kinderen en kleinkinderen*

Igor en Wendy Ivanoff – Corstjens

Vladimir Ivanoff

*haar neven*

Met bijzondere dank aan de palliatieve zorgenheid “De Rank”