



*"uit de hoogte stak de Heer  
mij Zijn hand toe, greep mij vast,  
trok mij op uit het vochtige water."*

*Psalm 18, 17*

Bewaar in uw hart de herinnering aan

### **Zuster Marie-Jeanne Bertrand**

Zij ontving het leven te Aalst op 30 augustus 1934.

In geloften verbonden met de Congregatie  
van de H. Vincentius a Paulo van Opwijk op 1 april 1954.

Begeleid door de gebeden van de kerk is  
zij mogen thuiskomen in de eeuwige  
geborgenheid op 24 april 2021.

Gezien de huidige leefomstandigheden zal  
de afscheidsviering plaatshebben in  
intieme kring, in de Sint-Pauluskerk te  
Opwijk gevolgd door de begraafing op de  
plaatselijke begraafplaats.

Laten wij Zuster Marie-Jeanne gedenken  
bij de Heer.

Dit melden u, bedroefd maar zeer dankbaar voor wie Marie-Jeanne geweest is ten dienste van haar Congregatie en het onderwijs.

De Algemeen Overste, zuster Lina Vandenberg en alle Medezusters van de Congregatie.

Haar dierbare familie:

† Paula Bertrand

† Robert Bertrand

Jos en Godelieve Dankaerts-Bertrand,  
kinderen en kleinkinderen

Willy en Josée Wauters-Bertrand,  
kinderen en kleinkinderen

En allen die haar zorgend nabij waren.  
1745 Opwijk, Kloosterstraat 50

*"Met U zijn er geen erten meer  
geen gisteren en geen morgen meer,  
geen grenzen en geen muren,  
en alle angst is voorbij.*

*Hoe kan het zo eenvoudig zijn!  
Hoe kan het leven hemel zijn.  
Met U, o kern van alle leven!"*

naar Felix Timmermans