

Schnol, liefste papa, opa,

Intens verdrietig, maar zo dankbaar voor de twee bonusjaren die we samen met jou nog konden doorbrengen dankzij die ongelooflijke zorgen van mama.

Je bleef steeds positief en sterk en genoot in februari 2019 opnieuw van de eerste zonnestralen op je gezicht en van je favoriete frisco. We bekeken de foto's van de hyacinten in het Hallerbos en je vertelde dat de lente je favoriete seizoen was.

En daar is de lente alweer!

We koesteren al die momenten...

Het afscheid valt ons zwaar, maar nu heb je eindelijk je welverdiende rust.

Dank je wel voor die mooie tijd samen...



Marcel Puttaert

1936 - 2021

We willen iedereen bedanken voor hun oprechte en hartverwarmende steun.

Zonder jou zal het nooit
meer hetzelfde zijn...
De leegte die je achterlaat
zullen we vullen met de
mooiste herinneringen...

In liefde nemen we afscheid van



de heer

Marcel Puttaert

Echtgenoot van mevrouw Monica Ricour

Geboren te Anderlecht op 9 april 1936
en rustig ingeslapen in het AZ Sint-Maria te Halle
op 18 maart 2021.

Door de huidige coronamaatregelen heeft de
uitvaartdienst plaats in **intieme kring**
in de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lennik,
gevolgd door de bijzetting in de familiekerlder
op de begraafplaats te Sint-Martens-Lennik.

Rouwadres: Waterhoflaan 25 - 1750 Sint-Martens-Lennik

Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

echtgenoot van

Monica Ricour

papa van

Vanessa Puttaert

opa van

Lieselot en Luka Vanneste

en hun vader Hendrik Vanneste

broer, schoonbroer en nonkel van

Raymond en Nelly Puttaert(†) - Blockhuys
en familie

Jeanninne en Hubert Ricour - Bosmans
en familie

Sonja en Ghislain Ricour - Evenepoel
en familie

De families Puttaert, Ricour, Bleeckx en Taelemans.

Met dank aan Dr. Agneessens,
Karolien, Liesbet, Karla, Cindy en Hilde van de
thuisverpleging "Klavervier",
de palliatieve eenheid "OASE" van het Sint-Maria
Ziekenhuis te Halle.