



Ik keek door het venster maar je was er niet.  
De kamer schijnt eensklaps te groot geworden met weggeschoven stoelen, lege borden.  
Je bril ligt in je boek, vergeet hem niet.  
Van ergens dringt je stem nog tot mij door.  
Ik weet het al, je bent waarschijnlijk boven, ik zal het kraken van de treden horen,  
je woorden zijn je altijd even voor.  
De deur staat op een kier, je komt terug je was alleen maar weg om iets te halen.  
Het duurt wel lang, mijn ogen staan vol tranen, een overdacht verdriet achter je rug.

Anton van Wilderode



Met liefde en dankbaarheid nemen wij afscheid van

*Marcella Van Damme*

weduwe van Prosper Verhaegen

geboren te Eksaarde op 17 april 1936  
en er overleden op 14 april 2026

We nodigen u uit om samen afscheid te nemen van ons ma  
in de aula van Rouwcentrum Baert - De Vos, Drongendreef 44 te Moerbeke-Waas  
op woensdag 22 april 2026 om 11 uur,  
gevolgd door de crematie.

Samenkomst in de aula vanaf 10.45 uur.

Na de crematie volgt de bijzetting bij haar echtgenoot  
in het urnenveld op de begraafplaats van Eksaarde.

Dit melden u:

Rudi † Verhaegen

Gino en Marleen Verhaegen - Verstraeten  
Hans en Katia Roels - Verhaegen  
Aline, Marie en Emiel  
Benny en Saskia Haemelinck - Verhaegen  
Yuna, Feya en Fabian

Rudi en Margot Verhaegen - Baeté  
Jonas Verhaegen  
Evi Verhaegen en vriend Brent

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De families Van Damme, Verhaegen, Van Megroot en Van Bastelaere.

Met dank aan dr. De Naeyer en het personeel van WZC "Hof van Eksaarde".

Online condoleren: [www.rouwcentrumbaert-devos.be](http://www.rouwcentrumbaert-devos.be)