



Na een fijn leven nemen wij afscheid van

Joanna Annaert

”Jeanneke”

Weduwe van Wim Nuyts

Geboren te Kontich op 5 juli 1933 en zachtjes ingeslapen
te Edegem in het U.Z.A. op 5 april 2024,
bediend van de Heilige Sacramenten.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jeanne op **vrijdag 12 april 2024 om 10 uur** in
de Sint-Martinuskerk, Gemeenteplein te Kontich.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Nadien zal haar urne worden begraven in het urnenveld
op de begraafplaats van Kontich.

*Met onze bijzondere dank aan de dokters en het
verplegend personeel van het U.Z.A. (Afd. Geriatrie)
voor hun goede zorgen.*

Mogelijkheid tot groeten in Rouwcentrum Gielis-Veremans,
Antwerpsesteenweg 80 te Kontich, t.e.m. 10.04.2024
na telefonische afspraak (03.457.11.58)

Dit melden u:

Steven en Paula Nuyts - Van Herwegen
Geert en Tinny Nuyts - De Louker

haar kinderen

Ives en Nancy Balthazar - Truyens
Dries
Timothy en Lotte Nuyts - Van Gool
Fynn
Noëmi Nuyts

haar klein- en achterkleinkinderen

Raymond (†) en Yvonne (†) Annaert - Annaert
Jozef (†) en Amanda (†) Annaert - Vlegels
Jozef (†) en Emma (†) Reyniers - Annaert
Mia Smeets, weduwe van Pol Annaert,
echtgenote van Jos Thijs

Ria Annaert
Robrecht (†) en Malvine (†) Nuyts - Coosemans
Jean en Liesbeth Meeus - Nuyts
Guido en Leona Nuyts - Van den Eynde
Jacques (†) en Gert De Winter - Nuyts

haar broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

De neven en nichten

De families Annaert, Nuyts, Deboeck en Hofman

Correspondentieadres Fam. Nuyts:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans
Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich

online condoleren: www.gielis-veremans.be